

Jaarverslag 2024

Medio 2023 is één van de belangrijkste doelstellingen van de stichting, namelijk eerherstel van Anton de Kom, verwezenlijkt, met onder andere excuses van de overheid en instelling van een leerstoel bij de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2024 heeft dat geleid tot bezinning over de invulling van de andere doelstellingen van de stichting. De stichting heeft besloten om EUR 16.000 vrij te maken voor educatie over het gedachtengoed van Anton de Kom en het koloniale verleden.

Wij zijn ontzettend dankbaar dat twee van de kinderen van Anton de Kom het eerherstel hebben meegemaakt. Op 18 februari 2024 overleed zoon Ad de Kom op 97-jarige leeftijd. Op 13 oktober 2024 is dochter Judith de Kom overleden op 93-jarige leeftijd. Kort voor haar overlijden verscheen haar laatste boek met daarin een verzameling brieven aan haar vader. Ze schreef dit werk, getiteld "Ik omhels je onafgebroken", in samenwerking met schrijfster Ida Does. Kort na de presentatie van dit werk zei ze tegen haar uitgever: "De krans is gelegd, het boek is er. Nu kan ik rusten."

Op 24 april 2024 werd er voor het eerst een herdenkingsbijeenkomst voor Anton de Kom gehouden op de Erebegraafplaats in Loenen. Daarbij waren een aantal bestuursleden aanwezig.

Nieuwe edities van Wij Slaven van Suriname

Sinds de opname Van Anton de Kom in de Canon van de Nederlandse geschiedenis, in 2020, is het aantal edities van zijn meesterwerk Wij Slaven van Suriname (1934) flink toegenomen. Op 22 februari 2025, de geboortedag van Anton de Kom, werd een speciale editie van het boek door de gemeente Amsterdam gratis uitgedeeld. Dit gebeurde ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding en de 80e sterfdag van De Kom. Binnen 24 uur vonden 5.000 exemplaren via de vestigingen van de Openbare Bibliotheken Amsterdam (OBA) hun weg naar het publiek. Besloten werd tot een tweede oplage van deze speciale uitgave. Dit keer werden er maar liefst 7.500 exemplaren gedrukt. Hiermee kwam het aantal edities van Wij Slaven van Suriname op dertig.

Ook buiten het Nederlands taalgebied zijn er inmiddels verschillende edities verschenen. In 2021 verscheen een nieuwe Duitse vertaling van Birgit Erdmann: Wir Sklaven von Suriname (Berlijn: Transit Verlag). In 2022 verscheen de eerste Engelse editie: We Slaves of Suriname, vertaald door David McKay (Boston/New York: Polity). In 2022 verscheen tevens een Macedonische editie vertaald door Eli Pujovska (Skopje: Makavej Publishing). Het boek werd ook vertaald in het Oekraïns (Jason Choi, 2022). In september 2025 zal een Servische editie verschijnen (Belgrado: Clio Publishing House) vertaald door Jelica Novaković-Lopušina.

Financiële verantwoording:

De stichting ontvangt een gedeelte van de auteursrechten van het werk van Anton de Kom en vergoedingen voor het gebruik van foto's van Anton de Kom. In 2024 ontving de stichting daarvoor geen inkomsten. Wel ontving de stichting EUR 2.000 aan giften. Er is wat rente ontvangen en er zijn kosten gemaakt voor de bescherming van het merkenrecht en de bank brengt maandelijks EUR 25 in rekening voor het gebruik van de bankrekening. Er is circa EUR 1.800 aan resultaat toegevoegd aan het eigen vermogen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.